

Wilfrid Stinissen

Faderen selv elsker jer

Forlaget Ave Maria

Ipse enim Pater amat vos,
quia vos me amastis,
et credidistis, quia ego a Deo exivi.

Faderen selv elsker jer,
fordi I elsker mig
og tror, at jeg er udgået fra Faderen.
(Joh 16,27)

Indhold / side

Til læseren / 11

Forord, Kardinal Anders Arborelius / 15

Indledning / 21

KAPITEL I

Vor Herre Jesu Kristi Gud og Fader / 25

1 Jesus er Vejen / 27

2 Jesus er Sønnen / 31

3 Faderskab / 37

4 Jesus er også Guds Ord og Billede / 46

5 Faderen er også Helligåndens ophav / 51

KAPITEL II

Vor Fader / 59

1 Faderen skaber / 60

2 Faderen skaber ”til” Sønnen / 66

3 Syndefaldet / 73

4 Frelsen / 76

5 Faderens portræt / 85

A Faderen er kærlighed / 85

B Faderen er retfærdig / 92

C Faderen er almægtig / 94

KAPITEL III

At leve som Faderens barn / 99

1 Barnet tror på kærligheden og lever af den / 100

2 Barnet er uden bekymringer / 106

3 Et barn er totalt afhængig og lever i overgivelse / 114

4 Barnets bøn til sin Fader / 121

Epilog / 127

”Faderen selv elsker jer”, efterskrift Gösta Hallonsten / 129

Til læseren

I løbet af de næsten 50 år som Wilfrid Stinissen (1927 - 2013) var aktiv i Sverige, efterlod han sig et stort antal bøger. Disse tekster, som næsten alle udelukkende stammer fra foredrag, som han holdt for sekularkarmeliter og andre interesserede, har givet os stor vejledning i såvel den almene katolske tro som i karmeliterordenens særlige trosskat.

Nogle af de vel gennembearbejdede foredrag, som udgør en del af broder Wilfrids apostolat, er dog indtil nu af forskellige grunde ikke udkommet i bogform. Det drejer sig eksempelvis om en grundig gennemgang af hele den kristne troslære, som han arbejdede på i løbet af sine sidste leveår med titlen ”*Vi har set hans herlighed*”, som forblev ufuldstændig og kun delvist blev udgivet i tidsskriftet Karmel. Men det gælder også netop denne bog, ”*Faderen selv elsker jer*”, som vi nu, med hjælp fra Gunnel Ståhls, OCDS, sproglige granskning har kunnet færdiggøre til udgivelse.

Udgangspunktet i denne bog er en af Vorherres prægnante udsagn i Johannesevangeliet, som både åbenbarer hans eget mysterium, og som åbner vejen ind til dette: ”*Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen*” (Joh 16:27). Betragtningen af Guds treenighed og af Sønnens menneskevordelse som den port, der fører os ind i Helligåndens kærlighed og glæde, er noget vi genkender som centralt i broder Wilfrids forkyndelse. Den barnekårets ånd, som flyder ud, er også noget, som er kendetegnende for Kar-

mels spiritualitet. Den, der har besøgt brødrenes kapel i Tågarp, ved, at man der ofte afslutter den indre bøn med netop sammen at bede: ”*Fader jeg overgiver mig til dig...*”, bøn af Charles de Faucault (1858 - 1916)

På ovenstående baggrund er det derfor ikke overraskende, at første kapitel i denne bog har overskriften: ”Vor Herre Jesu Kristi Gud og Fader”. Gud, som Han er i sig selv, kender vi kun gennem Herren Jesus. Han, Guds Søn, er Vejen, Ordet og Guds udtrykte Billede, som vi bør tage så alvorligt, at vi gennem Ham virkeligt lærer at opleve, hvad det også indebærer for os, at Gud er Fader.

Så kan vi opdage, hvad det betyder, at Gud er ”Vor Fader”. Vi kan lægge mærke til, at titlen på andet kapitel i denne bog ligeledes stemmer overens med den kristne grundbøn Fadervor og dermed med den kristne grundsituation.

Skabelsens mysterium kan også kun forstås i relation til Herren Jesus, som en gave til Sønnen, og derfor i sig også er rettet mod Sønnen, så at vi i kærlighed til og i tro på ham faktisk også er Guds sønner og døtre, ikke født af noget menneskes vilje, men af Gud.

Meningen med vor eksistens her på jorden er som bogens tredje kapitel angiver: ”At leve som Faderens børn”. Det er herfra vor askese og mystik altid burde have sit udgangspunkt og blomstre. Da vil alt blive så anderledes og dog så bekendt. Ingenting i skabelsen, hverken liv eller død, skiller os da fra Guds kærlighed i Jesus Kristus, men finder gennem ham og hans værk netop sin tilsigtede mening. Tilværelsen vil blive mere og mere præget af en ny vished; gennem det åndelige barnekår vil vi også kunne stå til tjeneste for andre mennesker og

vor bøn vil blive mere og mere præget af Helligåndens kærlighedsflamme.

Dette er et skrift af Wilfrid Stinissen, som er beregnet til at blive læst reflekterende og i sin helhed. Gør vi det, ser vi, at det er et værk, som man kan beskæftige sig meget med, og hvis potentiale til at bære frugt er meget stort. Vi karmelitbrødre er taknemmelige over at have fået betroet dette skrift og er glade for, at vi nu kan dele det med andre. Må den blive til glæde for alle som læser det!

Tågarp, den 9. februar 2021

Den salige Jomfru Maria, Fredens dronning

Pater Clemens Karlsson OCD

Samfundet karmelitbröderna

Køb bogen her:

Katolsk Webshop

www.KatolskWebshop.dk

